

Kerkdiensten

Zondag 2 februari 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten.
Collecten: 1. Kerk in Actie: noodhulp Israël en Gaza 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 16 februari 9.30 uur pastor Nabor Langstraat, Rijswijk
Zondag 23 februari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Afscheidsdienst

Bij de dienst van 9 februari Vissers van mensen

Ooit zag ik een cartoon waarop twee mensen stonden. Een dominee, verdekt opgesteld met een enorm net in z'n handen. En een meneer die nietsvermoedend aan kwam lopen. Zou dat bedoeld worden wanneer we in het Evangelie horen dat Jezus vissers van mensen van ons maakt? Krijgen we de opdracht om zieltjes te winnen voor de kerk? Ik heb de neiging om daar met 'nee' op te antwoorden. Maar wat is de opdracht uit het Evangelie dan wel? Wat betekent het om een visser van mensen te zijn? Genoeg om ons op te bezinnen deze zondag.

Ds. Carel van der Meij

Van de diaconie

**kerk
in actie** 1^e Collecte Zondag 9 februari
2025

Noodhulp Israël en Gaza

De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische gevolgen. Er is nu een moeizame vrede. Mensen zijn bang, moe en wanhopig, zoeken naar hun familie, huis en hulp. Lokale kerken blijken een onmisbare hulpverlener te zijn. Door hun unieke plek in de samenleving kunnen ze snel hulp bieden. Via een internationaal kerkelijk netwerk, met plaatselijke kerken en Israëlische en Palestijnse organisaties, biedt Kerk in Actie hulp aan getroffen families.

In Israël gaat het om praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie waar dat kan bij het herstel van huizen en werkgelegenheid. We bevelen de collecte van harte bij u aan!

Meer lezen? kerkinactie.nl/israelgaza

2^e Collecte is voor onze kerk De Lichtbron.

Graag uw bijdrage in de mandjes in de kerk of overmaken op de bekende rekeningnummers van Diaconie/ZWO of kerk.
Help je mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank



Uit de gemeente

De heer Henk Bloem verblijft nog voor nader onderzoek in het Reinier de Graaf Gasthuis, 3^{de} etage, afdeling cardiologie, Reinier de Graafweg 5, 2625 AD Delft.

Mevrouw Wil Leerdam werkt hard aan haar revalidatie en verblijft nog in revalidatiecentrum Westhoff, afdeling Slauerhof, Juliaalaantje 38, 2283 TB Rijswijk. Zij is blij met alle blijken van medeleven vanuit de gemeente.

Verder denken we aan de mensen die onderzoeken moeten ondergaan of wachten op een operatie. Ook denken we aan hen die vanwege een slechte gezondheid of ouderdom aan huis gebonden zijn en niet naar de diensten kunnen komen. Laten wij aandacht en liefde geven aan hen die dat zo nodig hebben en in ons gebed vragen om Gods nabijheid.

Ria Jongerius

Wij feliciteren

11 februari de heer A.B. Leo

16 februari mevrouw A.M. van der Heiden-Hamel

Agenda

Dinsdag 11 februari 10.00 uur gespreksgroep in De Lichtbron

Pastorie tijdelijk verhuurd

Nadat bekend werd dat de pastorie vrij zou komen kregen wij al vrij snel de vraag van een gemeentelid of haar zus en zwager, die momenteel in Frankrijk wonen, de pastorie tijdelijk kunnen huren. In verband met ernstige gezondheidsproblemen willen zij zo snel mogelijk naar Nederland terugkomen en woonruimte vinden is een probleem. Na goedkeuring door de kerkenraad is besloten dat zij de pastorie tijdelijk kunnen huren. Momenteel wordt de badkamer aangepast - het bad eruit en een inloofdouche erin - zodat deze geschikt is voor gebruik. Het is de bedoeling dat de huurders eind februari hun intrek nemen in de pastorie.

College van Kerkrentmeesters

Dank!

Afgelopen zondag was ik zeer verrast een prachtig boeket bloemen voor mijn verjaardag te mogen ontvangen.

Daarvoor en voor de felicitaties op de kaart hartelijk bedankt!

Met groet,

Marian van Dreven.



Gebed

Afgelopen zondag mochten we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Mooi om ook op deze manier de gemeenschap met God en met elkaar te mogen ervaren.

Dominee Kroesen sloot af met het onderstaande gebed:

*De nevel waarin mensen opmerken maar niet waarnemen is opgelost
De engte waarin mensen elkaar benaderen is ruim geworden
Nieuw leven, liefde, een gezicht
Wij danken U, Uw naam zij geprezen'.*

Amen

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacant

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij graag inleveren in Word:

donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

